

FAMILIEDAG LONGFIBROSE 30 mei 2015 LEUVEN

Net als ieder jaar een prachtorganisatie verzorgd door de mensen van het bestuur, maar in het bijzonder een dikke proficiat aan Belinda. Alles was weer piekfijn in orde, tot in de puntjes georganiseerd, wat voor zo een grote groep geen sinecuurtje is.

Iedereen was heel stipt op post zodat het treintje de rondrit om Leuven kon beginnen : via de Abdij van het Park in Heverlee en de vesten naar het Groot Begijnhof, de Markt, de 'Bib', brouwerij Stella Artois, terug naar de Oude Markt, waar de mensen die niet mee konden rijden met het treintje en bijgevolg Leuven te voet verkenden, vervoegd werden. Ondertussen was het tijd geworden voor een aperitiefje, waarna een voortreffelijke maaltijd in het restaurant Improvisio zeer gewaardeerd werd.

Na die onderbreking stonden drie gidsen klaar, die ons met de nodige uitleg het Stadhuis , de Sint Pieterskerk (jammer genoeg zonder de schatkamer) en de Lakenhalle lieten bezichtigen .

De dag werd besloten met een gezellig afscheidsbiertje op het stationsplein, de enige plaats waar wij voldoende plaats vonden om onze grote groep samen te krijgen.

Weerom kunnen wij bogen op een geslaagde, gezellige familiedag, en wij kijken reeds uit naar volgend jaar!

Iedereen van het bestuur danken wij van harte voor hun inzet, en alle andere deelnemers voor hun stiptheid en hun medewerking voor het vlotte verloop van deze schitterende dag.